



Zondag 6 januari 2019 ~ zondag Epifanie Liturgische kleur: wit

Voorganger:	Ds. J. S. Kortleve
Organist:	Dhr. Frans Tjallingii
Ouderling van dienst:	Dhr. Dirk Jan van der Zee
Diaken van dienst:	Mw. Mineke Datema
Lector:	Dhr. Roelof de Vries
Muziekcoördinator:	Mw. Carola Tavenier
Kosters:	Dhr. en mw. Willem en Ietsje Kramer
Beamer:	Dhr. Herman Klink
Kerk tv:	Dhr. Willem Kraaij

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte en drempelgebed

Zingen: lied 498: 1, 3 en 4 "Betlehem, o uitverkoren stad"

Bemoediging en groet

We begroeten elkaar met woorden uit lied 513

Voorganger: " Gij die in den beginne het licht deed overwinnen,
Gij die nog altijd spreekt:
Genade voor jullie en vrede –
van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap met Gods heilige Geest."

Gemeente antwoordt: "God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord."

Zingen: "Hoog aan de hemel straalt" – melodie lied 157a (tekst A. Troost)

Gebed

Bijbel lezing: Efeziërs 2: 17 – 20 met een korte toelichting...

Zingen: lied 506: 1 en 4 "Wij trekken in een lange stoet"

De kinderen gaan naar de kinderkerk

Bijbellezing: Matteüs 2: 1 – 15

Zingen: lied 506: 2 en 3

Verkondiging

Zingen: lied 515: 3, 4, 6 en 7

De kinderen komen terug van de kinderkerk

Zingen in canon "Jezus, koning, redder, Heer." Ev. Lb. 104

Berichten uit de gemeente

Voorbeden en inzameling van de gaven

voor Diaconie en kerk en de uitgangscollecte Zending zonder grenzen "Voedselpakkettenactie"

Zingen: Slotlied: lied 319: 4, 5, 6 en 7 "Alles wat er staat geschreven"

Zegen: besloten met gezongen "Amen, amen, amen"



Uitgangscollecte: Zending zonder grenzen Voedselpakketten Oost Europa

Armoede en kou maken dat mensen in Oost-Europa zich 's winters wanhopig afvragen hoe zij kunnen overleven.

Duizenden gezinnen en ouderen zijn afhankelijk van hulp.

Help ze deze winter te doorstaan;

Door uw gift kunnen voedselpakketten worden verstrekt!

Hartelijk welkom bij de activiteiten van Vorming en Toerusting

Woord, beeld en harpmuziek - Regina Ederveen

Concertvoorstelling over het leven van David, verzorgd door harpiste Regina Ederveen.

Afwisselend met haar harpmuziek leest Regina teksten over David uit de Bijbel en ook zijn enkele Joodse witzes verweven in het programma.

Verrassende visuele elementen ondersteunen het geheel.

Voor wie: Jong en oud!

Wanneer: zondag 13 januari 16.00 uur

Waar: De Schutse, Vaart z.z. 74, Appelscha

Toegang: Collecte bij de uitgang



Godsdienstige opvoeding; waarom en hoe?

Een inspirerende en bemoedigende avond voor ouders, grootouders, onderwijzend personeel en alle andere opvoeders! Door Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer.

Godsdienstige opvoeding lijkt een probleem te worden.

Hoe doen we dat precies? Wat kunnen en mogen we kinderen bijbrengen?

Mogen we nog verwachten dat pubers de kerk leuk vinden?

We moeten een godsdienstige opvoeding niet starten vanuit de gedachte dat we gelovige mensen af moeten leveren, maar vanuit de gedachte dat we hen een grote schat aan wijsheid aanreiken van waaruit we onze samenleving kunnen leren begrijpen.

Hoe kunnen we dan die godsdienstige opvoeding vorm geven, zonder vooraf de angst te hebben te bevoogdend of moraliserend te werk te gaan?

Eenvoudig advies: aansluiten bij de ontwikkelingsfasen van het kind

-die we gaan bespreken- en de verhalen gewoon hun eigen werk laten doen.

Wanneer: woensdag 23 januari 20.00 uur

Waar: Sintrumtsjerke, Herenweg 72, Donkerbroek Toegang: gratis



Schrijf mee! Het helpt!

Brieven bij de tafel in de hal!