

Protestantse Gemeente
Oosterwolde c.a.



Zondag 11 augustus 2019

Liturgische kleur: groen

Voorganger:	ds. B de Ruiter
Ouderling van dienst:	mw. Anneke Woudstra
Diaken van dienst:	dhr. Douwe Dijkstra
Organist:	dhr. Fokke v.d. Woude
Lector:	mv. Hennie Duin
Muziekcoördinator:	
Kosters:	dhr. en mw. Roelof en Trienke de Vries
Beamer:	dhr. Theun Frankema
Kerk TV:	dhr. Fokko Meilof

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Drempelgebed

Zingen

Psalm 145: 1 en 3

Begroeting

Zingen

Lied 413: 3, 1 en 2 (eerst vers 3)

Gebed

Schriftlezing

Exodus 3: 1 - 14

Zingen

Psalm 72: 4 en 7

Schriftlezing

Mattheüs 26: 36 – 42

Zingen

Psalm 86: 4

Overdenking

Zingen

Lied 370

Berichten uit de gemeente

Mevrouw Aukje Smilda – Meijer is opgenomen in het
Wilhelmina Ziekenhuis:
Postbus 30001, 9400 RA Assen.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven voor:

1. Diaconie, 2. Kerk

Slotlied

Lied 422

Wegzending en zegen

Amen

Uitgangscollcte:

KIA/onderwijs

Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis.

Wat komt er dan van hem/haar terecht als U geen mogelijkheid hebt om hem/haar te begeleiden en te ondersteunen.

Misschien krijgt hij/zij slechte vrienden en belandt in de criminaliteit.

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid- Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich om die reden zorgen om haar 8 jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar

hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief, omdat ze opgroeien in een gewelddadige omgeving. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie hen de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbel onderwijs normen en waarden. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: Sue en haar collega's blijven de kinderen trouw, totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland. Helpt u mee om wereldwijd kinderen zoals Kgaugelo zo'n kans te bieden. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan.

+++++